



EERBEToon AAN JOSEPH MAES

Hieronder staat de tekst zoals Paul De Meester die tijdens de uitvaart van Joseph Maes heeft uitgesproken, namens de Fietzersbond.

In maart 2004, net geen twintig jaar geleden ondertussen, was Joseph erbij toen Fietzersbond Sint-Niklaas werd opgestart. Hij was nog aan het werk en al sterk betrokken in andere verenigingen, zoals de KWB en WALO, maar hij was overtuigd dat ook in Sint-Niklaas mensen hun schouders moesten zetten onder de belangen van de fietsers. Om "Meer mensen veilig op de fiets" te krijgen, zoals de slogan van de Fietzersbond toen luidde. En dus nam hij ook dat engagement erbij, en hoe! Joseph werd meteen één van de trekkers en sterkhouders van onze afdeling.

Hij is dat al die jaren gebleven. Ook toen het moeilijk werd gaf hij niet op. Nog geen maand geleden was hij aanwezig op een infomoment over de situatie voor fietsers aan de noordkant van het station, waarna hij nog een mail stuurde om informatie op te vragen bij de stad. Niet dat hij in de kijker wou lopen, hij verzette vooral bergen werk. Als materiaalmeester kwam hij bij de maandelijkse kernvergadering zwaarbeladen aangeftiet met de beamer en de 'catering' (niet toevallig fruitsap en wijn uit de Wereldwinkel, dat lag in de lijn van zijn mens- en wereldvisie). Niet alleen op vergaderingen maar bij andere acties was hij telkens één van de voortrekkers.

Maar hij was vooral een man met een groot hart, een enorme gedrevenheid en een goede, praktische kijk op de zaak. Hij gebruikte zelf de fiets, zowel voor functionele verplaatsingen als in zijn vrije tijd en had een scherp oog en heel wat ideeën om de situatie voor de fietsers te verbeteren: hij maakte dan schetsen en leverde de nodige argumenten. Eén voorbeeld uit de vele: in Industriepark-Noord moest en zou een fietspad komen om te zorgen voor ruimte en veiligheid voor de fietsers. Joseph schetste en beschreef hoe dat kon gebeuren. Hij zorgde dat de situatie ter plaatse werd bekeken met de mensen van de stad en bleef aan de kar duwen tot het er kwam.

Dat we met de Fietzersbond in Sint-Niklaas een goede band met het stadsbestuur hebben opgebouwd en daardoor al heel wat konden verwezenlijken, daarbij speelde Joseph een grote rol: hij stelde de agenda samen van de overlegmomenten met de stad en was tijdens die besprekingen de belangrijkste onderhandelaar. Warm, betrokken en gedreven als hij was, wist hij de juiste toon te vinden voor een kritisch-constructieve samenwerking.

Het was een voorrecht om met deze fijne vriend samen te werken. In het besef van de kwetsbaarheid van het leven, zal hij ons blijven uitdagen om zijn idealen na te streven.

